

ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ

*«Θέλετε λάβει δύναμιν, όταν
επέλθει το Άγιο Πνεύμα εφ' υμάς»
Πράξεις α' 8*



Καλοκαίρι 2004, Έτος 17ο, Τεύχος 62ο
www.pentecost.gr

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το Πιστεύω της Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής Ελλάδας στηρίζεται επάνω στον αλάνθαστο Λόγο του Θεού.

ΠΙΣΤΕΥΕΙ:

- Στην Αγία Γραφή σαν το μόνο αληθινό και Θεόπνευστο Βιβλίο.
- Σε ένα Θεό: Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα, τρισυπόστατο, ομοούσιο και ισοδύναμο στη δόξα.
- Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Άναρχος Υιός του Θεού, Ομοούσιος με τον Πατέρα· ενσαρκώθηκε από το Άγιο Πνεύμα μέσω της Παρθένου Μαρίας, σταυρώθηκε, αναστήθηκε την τρίτη ημέρα, αναλήφθηκε, κάθισε στα δεξιά του Πατέρα και μεσπεύει για τους πιστούς.
- Ο μόνος τρόπος σωτηρίας είναι η μετάνοια και η πίστη στο λυτρωτικό έργο του Χριστού επάνω στο σταυρό.
- Το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα, αποστέλλεται από τον Υιό και ενεργεί δυναμικά στους πιστούς.
- Όποιος μετανοήσει και πιστέψει στο Χριστό πρέπει να βαπτιστεί στο νερό.
- Στο βάπτισμα με Άγιο Πνεύμα σαν μία ξεχωριστή πείρα από την αναγέννηση, όπως αναφέρεται στις Πράξεις των Αποστόλων β' 4.
- Στην ανάσταση των πιστών σε αιώνια ζωή και στην αιώνια καταδίκη των απίστων.

Τεύχος 62ο

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

«ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ»

Εκδότης

ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Συντάσσεται από Επιτροπή:

Β. Ασαρίδης, Ουρ. Γκούμα, Π. Κατρισιώσης,
Φ. Σιδηρόπουλος, Χ.Ι. Σιδηρόπουλος

Υπεύθυνος ύλης

Χ.Ι. Σιδηρόπουλος

Ομονοίας 115

654 03 Καβάλα

Τηλ. 2510/232.066

e-mail: lambis@kav.forthnet.gr

Επαγές-Εμβάσματα

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Χ. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

TAX. ΘΥΡΙΔΑ 10469

541 10 Θεσσαλονίκη

Τα χειρόγραφα δεν επιστρέφονται.
Τα υπογεγραμμένα άρθρα εκφράζουν τις
απόψεις των συγγραφέων.

ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ

ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Αληθινοί Ιουδαίοι

Στη συνέχεια της επιστολής συστήνει ο Παύλος στους πιστούς της Ρώμης να το καταλάβουν ότι η μόνη δύναμη που σώζει τον αμαρτωλό είναι το Ευαγγέλιο (Ρωμ. 1:16). Τόσο οι Εθνικοί, όσο και οι Ιουδαίοι πρέπει να το αντιληφθούν αυτό γιατί η περιτομή δεν τους εξασφάλιζε τη σωτηρία τους. Ο Ιουδαίος είναι εκείνος που η καρδιά του έχει περιτμηθεί με το Άγιο Πνεύμα και το έργο αυτό το κάνει η χάρη του Ιησού Χριστού με παράγοντα την πίστη του ατόμου «διότι κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι διά της πίστεως» (Εφεσ. 2:8). Η πίστη είναι αυτή που γεννά την ελπίδα ότι μια μέρα θα συμμετέχουμε κι εμείς στη δόξα του Θεού (Ρωμ. 5:2) αν μείνουμε πιστοί και αμετακίνητοι στην αγάπη Του. Η αγάπη για το Θεό «εκκέεται» πλούσια στην καρδιά μας από το Πνεύμα το Άγιο που μας έδωσε ο Θεός (Ρωμ. 5:55).

Ο Νόμος του Πνεύματος

Στα κεφάλαια 5-7 της προς Εβραίους επιστολής ο Παύλος συγκρίνει τη χάρη με το Νόμο του Μωυσή. Το πρόβλημα, λέει, δεν είναι στο Νόμο. Ο Νόμος ήταν «άγιος, δίκαιος και καλός» (Ρωμ. 7:12). Είναι στην αμαρτία που επέφερε το θάνατο (Ρωμ. 7:10, 11). Ο Νόμος

μοιάζει με τον καθρέφτη που δείχνει τα σπμάδια αλλά δεν βοηθά να τα διορθώσουμε. Ο Χριστός το κατορθώνει αυτό ελευθερώνοντάς μας από το Νόμο και δουλεύοντας το Θεό «κατά το νέον πνεύμα και ουχί κατά το παλαιόν γράμμα» (Ρωμ. 7:6). Ο Νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού ελευθερώνει τον άνθρωπο από τον παλιό νόμο της αμαρτίας και κατά συνέπεια από το θάνατο. Ο Νόμος του Μωυσή δεν μπορούσε να ικανοποιήσει τη δικαιοσύνη που απαιτούσε ο Θεός. Ο Νόμος καταδίκασε τον άνθρωπο και έφερε το θάνατο. Το Πνεύμα το Άγιο φέρνει τη ζωή εν Χριστώ Ιησού. Ο νόμος του Πνεύματος δεν είναι «μην εγγίσεις, μη γευθείς» σαν το Νόμο του Μωυσή, όλα ανθρώπινες διδασκαλίες χωρίς αξία και αποτέλεσμα. Ο νόμος του Πνεύματος είναι η αρχή που οδηγεί τη ζωή του πιστού, όχι από εξαναγκασμό αλλά από δική του θέληση. Έχοντας το Πνεύμα για αρχή ο πιστός ζητά τα άνωθεν και ουχί τα επί της γης και ο καρπός του Πνεύματος είναι φανερός.

Μέτοχοι στη νίκη με το Χριστό

Η αποτυχία του Νόμου να αποδώσει δικαιοσύνη δεν οφειλόταν στο Νόμο αλλά στην αδυναμία του ανθρώπου να εκλέγει το ορθό.



Ο Θεός το ήξερε και γι' αυτό κινήθηκε με έλεος απέναντί του. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι έχουμε το δικαίωμα να αμαρτάνουμε. Ο Θεός έστειλε το Γιο του με ομοίωμα ανθρώπου, με φύση που ρέπει προς την αμαρτία αλλά δεν υποχώρησε στον πειρασμό. Τον νίκησε εκεί που η Εύα δεν μπόρεσε, και με τη σειρά μας κι εμείς δεν μπορούμε να τον νικήσουμε. «Η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου» (Α' Ιωάν. 2:16), είναι όλες επιθυμίες της σάρκας. Αυτές ο Χριστός τις νίκησε δηλώνοντας έτσι πως κι εμείς μπορούμε να τις νικήσουμε, αν θέλουμε. Αμαρτάνουμε όχι γιατί πρέπει, αλλά γιατί το θέλουμε. Γιατί αγνοούμε ότι μπορούμε να βρούμε βοήθεια στο Λόγο του Θεού και στο Πνεύμα το Άγιο. Εμείς ευθυνόμαστε γι' αυτό και κανένας άλλος. Ο Χριστός πήρε την ενοχή μας επάνω στο σταυρό (Ρωμ. 8:3). Εάν περπατούμε κατά το Πνεύμα μετέχουμε και στη νίκη του Χριστού με αποτέλεσμα να κάνουμε αυτά που μας συνιστά ο Νόμος (Ρωμ. 8:4). Αυτός που ζει «κατά την σάρκα» ζει μέσα στα πλαίσια της σάρκας και τα βλέπει όλα με το μάτι των επιθυμιών της σάρκας. Αυτοί όμως που ζουν «κατά το Πνεύμα» τα βλέπουν όλα με το φακό του Πνεύματος.

Τα φυσικά σώματά μας είναι θνητά και ως εκ τούτου υπόκεινται στο θάνατο εξ αιτίας της αμαρτίας. Το μόνο που μπορούν να μας προσφέρουν είναι να μας οδηγήσουν στο θάνατο. Είναι στο χέρι μας να τα χρησιμοποιήσουμε για τη δόξα του Θεού, και ξέροντας ότι αυτά είναι ναός Αγίου Πνεύματος πρέπει να τα κρατάμε σταθερά.

Ο απόστολος Παύλος στο (Α' Κορ. 9:27) λέει ότι γύμναζε τον εαυτό του στο να νικά τις επιθυμίες της σάρκας, φθόνο, μίσος, οργή, ζηλοτυπία κ.λ.π. γιατί ήξερε πως υπήρχε κίνδυνος ενώ συνιστούσε στους άλλους να αποφεύγουν τις αμαρτίες αυτές ο ίδιος να πέσει θύμα τους και να οδηγηθεί στον αιώνιο θάνατο γιατί «οι τα τοιαύτα πράττοντες βασιλείαν Θεού δεν θέλουν κληρονομίσει»

(Γαλ. 5:21). Αντίθετα όταν το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα μας, το Πνεύμα που ανέστησε τον Ιησού θα ζωοποιήσει και τα δικά μας θνητά σώματα (Ρωμ. 8:11, 13). Και όπως Εκείνος νίκησε τις επιθυμίες της σάρκας έχουμε κι εμείς τη δύναμη να τις νικήσουμε.

Μέτοχοι στην κληρονομία με το Χριστό

Σύμφωνα με την επιστολή προς τους Γαλάτας, το να ζούμε και να περπατούμε κατά το Πνεύμα σημαίνει να οδηγούμαστε από το Πνεύμα. Αυτοί που ζουν κάτω από το Νόμο είναι δούλοι της αμαρτίας και του θανάτου. Αυτοί που ζουν κατά το Πνεύμα είναι «υιοί του Θεού». Το Πνεύμα είναι που δίνει τη βεβαιότητα της υιοθεσίας γι' αυτό και έχουμε το θάρρος να αποκαλούμε το Θεό «Αββά, ο Πατήρ». Χωρίς το Πνεύμα οι λέξεις αυτές θα ήταν κούφιας χωρίς κανένα νόημα. Ο Παύλος μιλά εδώ για μια αληθινή πραγματικότητα (Ρωμ. 8:17-18, Αποκ. 3:21). Όταν αποκαλούμε το Θεό, Πατέρα, σημαίνει ότι έχουμε τα ίδια κληρονομικά δικαιώματα με το Γιο Του, τον Ιησού Χριστό. Κάτι ακόμα. Σαν κληρονόμοι του Θεού γινόμαστε και συμμετοχοί της δόξας Του και του θρόνου Του. Ο απόστολος Παύλος χάρη στα προνόμια αυτά, που η υιοθεσία τού παρείχε ήταν πρόθυμος να υποφέρει για χάρη Χριστού. Το ίδιο και μεις «εάν δε τέκνα και κληρονόμοι κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού· εάν συμπάσχωμεν διά να γείνωμεν και συμμετοχοί της δόξης αυτού».

Η Απολύτρωση του Σώματος

Όσο θαυμαστή κι αν είναι η θεραπεία ενός μέλους του σώματός μας δεν είναι σαν αυτά που μας δίνει η υιοθεσία μας εν Χριστώ Ιησού. Το θεραπευμένο μέλος του σώματος δεν παύει να φθείρεται και μα μέρα μαζί με όλο το σώμα θα πεθάνει. Πεθαίνοντας όμως, εξαιτίας της υιοθεσίας μας εν Χριστώ θα ντυθεί την αφθαρσία και θα αρπαγεί στον ουρανό» πάντες όμως θέλομεν μεταμορφωθεί. Διότι πρέπει το φθαρτόν τούτο να ενδυθεί

αφθαρσίαν και το θνητόν τούτο να ενδυθεί αθανασίαν... (Α' Κορ. 15:51:53). Το νέο σώμα θα είναι διαφορετικό. Θα είναι πνευματικό όχι με την έννοια του φαντάσματος αλλά με την έννοια του σκεύους που είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Αν και τώρα το Πνεύμα το Άγιο εργάζεται μέσα από το σώμα αυτό που έχει αδυναμίες και ελαττώματα, τότε θα είναι τέλειο και θα εκφράζει τη ζωή του Πνεύματος στον τελειότερο βαθμό (Α' Κορ. 15:43, 44). Η εμπειρία αυτή μας επιφυλάσσεται για το μέλλον, όταν θα συναντήσουμε τον Κύριό μας πρόσωπο προς πρόσωπον «θέλομεν εἶσθε ὅμοιοι με αὐτόν· διότι θέλομεν ἰδεῖ αὐτόν καθὼς εἶναι» (Α' Ιωάν. 3:2).

Η Διαφώτιση της Συνείδησης

Ένα άλλο έργο που κάνει το Πνεύμα το Άγιο είναι να αποκαλύπτει το θέλημα του Θεού στη συνείδησή μας. Η συνείδηση όμως αυτή και μόνο δεν αρκεί. Ο Λόγος του Θεού και η διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος παίζουν μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση της συνείδησης.

Στα κεφάλαια 9-11 της προς Ρωμαίους επιστολής, ο Παύλος εκφράζει την ανησυχία του για τους Ισραηλίτες που απέρριπταν το Χριστό και είχαν «πνεύμα νυσταγμού» (11:8) αντί Πνεύμα Άγιο. Η συμπεριφορά αυτή του λαού Ισραήλ τον ώθησε να στραφεί προς τα έθνη. Αλλά κι εκεί όταν πήγαινε, όπως στη Ρώμη, επισκεπτόταν πρώτα τους Ιουδαίους (Πράξ. 28:17) για να τους ευαγγελίσει γιατί αυτό του υπαγόρευε η συνείδησή του οδηγούμενη από το Πνεύμα το Άγιο (Ρωμ. 9:1-3). Η συνείδηση του αποστόλου Παύλου οδηγείτο και φωτιζόταν από το Πνεύμα το Άγιο το οποίο ξέρει το θέλημα του Θεού. Ο Παύλος ήξερε από το Λόγο του Θεού και από την οδηγία του Αγίου Πνεύματος ότι ο Θεός ενδιαφερόταν για το λαό του Ισραήλ γι' αυτό και τους επισκεπτόταν πρώτα. Το ενδιαφέρον του Παύλου για τους ομοεθνείς του δεν ήταν ένα απλό και φιλικό ενδιαφέρον αλλά πήγαζε από την αγάπη του Θεού που το Πνεύμα το Άγιο του αποκάλυπτε.

Παράδοξες Αντιθέσεις για όσους θέλουν να ζήσουν μια ζωή Νίκης και Επιτυχίας

1. Βλέπουμε αυτά που δε φαίνονται (Β' Κορ. 4:18).
2. Νικούμε υποχωρώντας (Ρωμ. 16-18).
3. Βρίσκουμε ξεκούραση κάτω από το ζυγό (Ματθ. 11:28-30).
4. Βασιλεύουμε υπηρετώντας (Μάρκ. 10:42-44).
5. Γινόμαστε μεγάλοι όταν είμαστε μικροί (Λουκ. 9:48).
6. Υψωνόμαστε με το να ταπεινώουμε τον εαυτό μας (Ματθ. 23:12).
7. Γινόμαστε σοφοί με το να είμαστε μωροί για το Χριστό (Α' Κορ. 1:20, 21).
8. Είμαστε ελεύθεροι όταν γίνουμε δούλοι Χριστού (Ρωμ. 6:10).
9. Γινόμαστε δυνατοί με το να είμαστε αδύνατοι (Β' Κορ. 12:10).
10. Νικούμε όταν καυχόμαστε στις αδυναμίες μας (Β' Κορ. 12:5).
11. Ζούμε πεθαίνοντας (Ιωάν. 12:24, 25, Β' Κορ. 4:10, 11).

Τι σημαίνει «ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ»

Προκειμένου να εννοήσουμε το πρόσωπο και το ρόλο που παίζει το Άγιο Πνεύμα, πρέπει πρώτα να μελετήσουμε σε βάθος το φαινόμενο που έχει τις ρίζες του στην Καινή Διαθήκη. Το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι απλώς και μόνον το τρίτο πρόσωπο της Τριαδικής Θεότητας. Ο ρόλος του ξεπερνά τις δογματικές σχέσεις Του με τα δύο άλλα πρόσωπα της Θεότητας. Το Πνεύμα δόθηκε στον Υιό από τον Πατέρα και ο Υιός το εξέχεε (Πράξ. 2:23).

Όπως το Πνεύμα κινήθηκε με δύναμη επάνω “στην επιφάνεια των υδάτων” (Γεν. 1:2) και ανοίχθηκε ο δρόμος για τη νέα κοσμογονία, έτσι και το Πνεύμα το Άγιο κινήθηκε με δύναμη την ημέρα της Πεντηκοστής και άντρες και γυναίκες πληρώθηκαν με το Πνεύμα αυτό (Πράξ. 2:4) με αποτέλεσμα πολλοί να ‘ρθουν σε «κατάνυξη καρδιάς» και να αναφωνήσουν «τι πρέπει να κάμωμεν;» (Πράξ. 2:37).

Το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί στην καρδιά του πιστού. Είναι ο Παράκλητος, ο Διδάσκαλος, ο Οδηγός (Ιωάν., 14:16, 17). Δοξάζει τον Ιησού, (Ιωάν 16:14) ελέγχει τον άνθρωπο (Ιωάν. 16:8) δίνει δύναμη στον πιστό για μαρτυρία (Πράξ. 1:8). Ο ρόλος Του είναι πολύ σπουδαίος γι’ αυτό και ο Χριστός είπε στους μαθητές Του «συμφέρεи εις εσάς να απέλθω εγώ» (Ιωάν. 16:7). Ενώσω ο Χριστός ήταν μαζί τους δε θα ερχόταν το Πνεύμα το Άγιο να κατοικήσει μέσα τους.

Την ημέρα της Πεντηκοστής όλες οι παραπάνω ιδιότητες του Αγίου Πνεύματος πραγματοποιήθηκαν με την κάθοδό Του. Οι μαθητές εξουσιοδοτήθηκαν να συνεχίσουν το έργο που ο Ιησούς Χριστός είχε αρχίσει.

Και τώρα ερχόμαστε στο ερώτημα, τι σημαίνει «ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ»; Η Πεντηκοστή είναι κάτι περισσότερο από μια ημέρα που σηματοδότησε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Εί-

ναι κάτι περισσότερο από μια εμπειρία που λέγεται βάπτισμα με Πνεύμα Άγιο.

Η «Πεντηκοστή» είναι καρπός προσευχής

Ο Χριστός ήξερε ποιοι ήταν οι μαθητές Του. Ήξερε τις αδυναμίες τους τις ελλείψεις τους, το λανθασμένο ζήλο τους, γι’ αυτό στην πατριαρχική Του προσευχή είπε, «εγώ περί αυτών παρακαλώ» (Ιωάν. 17:9). Ήξερε πως αν το Πνεύμα το Άγιο κατοικούσε μέσα τους θα μεταμορφωνόταν σε αντάξιους αντιπροσώπους της Νέας Βασιλείας· γι’ αυτό προσευχήθηκε να πληρωθούν οι μαθητές Του με το Άγιο Πνεύμα.

Η «Πεντηκοστή» είναι η υπόσχεση του Πατέρα

Επάνω στο όρος των ελαιών, πριν αναληφθεί ο Χριστός, διακήρυξε στους μαθητές Του, «ιδού εγώ αποστέλλω την επαγγελίαν του Πατρός μου εφ’ υμάς» (Λουκ. 24:49). Λίγο προηγουμένως είπε «εάν σεις, πονηροί όντες, εξεύρετε να δίδητε καλές δόσεις εις τα τέκνα σας, πόσο μάλλον ο Πατήρ ο ουράνιος θέλει δώσει Πνεύμα Άγιον εις τους αιτούντας παρ’ αυτού;» (Λουκ. 11:13). Ο Πατέρας υποσχέθηκε το Πνεύμα το Άγιο και ο Ιησούς εξεπλήρωσε την υπόσχεσή Του. Η Πεντηκοστή ήταν υπόσχεση του Θεού.

Η «Πεντηκοστή» ήταν αποτέλεσμα προφητείας

Ο προφήτης Ησαΐας προφήτεψε για το Πνεύμα το Άγιο «θέλω εκκείι το πνεύμα μου επί το σπέρμα σου, και την ευλογίαν μου επί τους εκγόνους σας» (Ησ. 44:3). Και ο προφήτης Ιωήλ αργότερα πρόσθεσε μια θαυμαστή λεπτομέρεια για το Πνεύμα το Άγιο «και μετά ταύτα θέλω εκ-

χέει το πνεύμα μου επί πάσαν σάρκα» (Ιωήλ. 2:28). Την ημέρα της Πεντηκοστής ο Πέτρος συνέδεσε το δραματικό γεγονός της ημέρας εκείνης με την προφητεία του Ιωήλ. Είπε, «τούτο είναι το ρηθέν διά του προφήτου Ιωήλ» (Πραξ. 2:16).

Η «Πεντηκοστή» δίνει δύναμη

Ο Ιησούς υποσχέθηκε στους μαθητές, «θέλετε λάβει δύναμιν, όταν επέλθει το Άγιον Πνεύμα εφ' υμάς· και θέλετε είσθαι εις εμέ μάρτυρες» (Πραξ. 1:8). Η λέξη «μάρτυρες» χρησιμοποιείται στην Καινή Διαθήκη προκειμένου να περιγράψει αυτούς που πλήρωσαν με τη ζωή τους τη μαρτυρία τους για το Χριστό (Πραξ. 22:20, Αποκ. 2:13, 17:6). Οι μαθητές προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις αντιδράσεις του κόσμου, ως αντιπρόσωποι του Χριστού, είχαν ανάγκη από εσωτερική δύναμη. Για να υπερικήσουν τους δικούς τους πειρασμούς και να ξεπεράσουν τα δικά τους ανθρώπινα πάθη, χρειάζονταν τη βοήθεια θεϊκής δύναμης. Ο αδύνατος έπρεπε να γίνει δυνατός, ο δειλός θαρραλέος, ο άσοφος σοφός, ο συνεσταλμένος ριψοκίνδυνος. Όλα αυτά θα τα έκανε το Άγιο Πνεύμα.

Έπρεπε να έχουν δύναμη για να αντιμετωπίζουν τον εχθρό της ψυχής τους. Χρειάζονταν δύναμη για να μην υποχωρούν και να μη συμβιβάζονται με τον κόσμο. Χρειάζονταν δύναμη για να κάνουν θαύματα και να κηρύξουν το Λόγο του Θεού. Η δύναμη αυτή θα τους παραχωρείτο όταν πληρώνονταν με το Πνεύμα το Άγιο.

«Πεντηκοστή» σημαίνει προσευχή με το Πνεύμα

Η προσευχή συνδέεται στενά με το Πνεύμα το Άγιο. Ο απόστολος Παύλος παρότρυνε τους αδελφούς της Εφέσου να προσεύχονται «εν παντί καιρώ μετά πάσης προσευχής και δεήσεως διά του Πνεύματος» (Εφ. 6:18). Ο Ιούδας ενθάρρυνε τους αδελφούς να προσεύχονται με το Πνεύμα, «εποικοδομούντες εαυτούς επί την αγιωτάτην πίστην σας, προσευχόμενοι εν Πνεύματι Αγίω». (Ιουδ. 20).

Η προσευχή με το Πνεύμα είναι το υψηλότερο σκαλοπάτι της κλίμακας της προσευχής. «Προσευχόμενοι εν Πνεύματι Αγίω». Η πρόθεση «εν» δηλώνει τον τόπο. Ο πιστός που προσεύχεται με το Πνεύμα μεταφέρεται στην ατμό-

σφαιρα του Πνεύματος. Με άλλα λόγια περιβάλλεται από παντού με το Πνεύμα το Άγιο· είναι βυθισμένος στο Πνεύμα.

Ο Χριστός θέλοντας να περιγράψει τη θέση του πιστού σε σχέση με τον εαυτό Του χρησιμοποίησε το ρήμα «μείνιτε». Τους είπε, «εάν μείνιτε εν εμοί, και οι λόγοι μου μείνωσιν εν υμίν, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει εις εσάς» (Ιωάν. 15:7).

Αν οι προσευχές μας δεν παίρνουν απάντηση είναι γιατί δε μένουμε εν Κυρίω. Με άλλα λόγια ο δεσμός μας μαζί Του δεν είναι όπως τον εννοούσε Εκείνος. Και επειδή «δεν μένομε εν Αυτώ», δεν προσευχόμαστε με το Πνεύμα. Αν προσευχόμασταν με το Πνεύμα τότε το Πνεύμα θα ήξερε πώς να προσευχηθεί για μας. «Ωσαύτως δε και το Πνεύμα συμβοηθεί εις τα ασθενείας ημών· επειδή το τι να προσευχηθώμεν ως πρέπει, δεν εξεύρομεν, αλλ' αυτό το Πνεύμα ικετεύει υπέρ ημών διά στεναγμών αλαλήτων» (Ρωμ. 8:26). Το Άγιο Πνεύμα είναι ο Παράκλητος, ο Βοηθός και ο συμπαραστάτης μας. Βάζει λόγια στους στεναγμούς μας που συμφωνούν με το θέλημα του Θεού.

«Πεντηκοστή» σημαίνει αγιασμός

Ο σκοπός που ήρθε ο Χριστός στη γη ήταν να εξασφαλίσει μία Νύφη χωρίς κηλίδα ή ρυτίδα (Εφεσ. 5:27). Η επιστολή προς Εβραίους συνιστά στους πιστούς «να ζητούν ειρήνην μετά πάντων, και τον αγιασμόν, χωρίς του οποίου ουδείς θέλει ιδεί τον Κύριον» (12:14). Μία από τις αποστολές του Αγίου Πνεύματος είναι ο αγιασμός των πιστών. Στην πρώτη εκκλησία η αμαρτία τιμωρείτο με πολύ αυστηρό τρόπο. Ο Ανανίας και η Σάφειρα πέθαναν γιατί δεν είχαν όλη την αλήθεια (Πράξ. 5:1-11). Ο Ελύμας ο μάγος, τυφλώθηκε γιατί αντιστεκόταν στον Παύλο που μιλούσε στον ανθύπατο Σέργιο Παύλο για το Θεό (Πράξ. 13:6-12). Ο Ιωάννης ο Βαφτιστής προφήτησε ότι ο Ιησούς θα τους βάφτιζε «εν Πνεύματι Αγίω και πυρί» (Λουκ. 3:16). Η φωτιά εξαγνίζει, καθαρίζει, εξαγιάζει και το Πνεύμα το Άγιο κάνει το ίδιο.

«Πεντηκοστή» σημαίνει κήρυγμα ζωντανό

Μετά την Πεντηκοστή οι μαθητές κήρυξαν με ευγλωτία και εξουσία το Λόγο του Θεού. Λί-

γες μέρες πριν, οι ίδιοι μαθητές εγκατέλειψαν τον Κύριό τους στην πιο κρίσιμη στιγμή της ζωής Του. Τώρα αντιμετωπίζουν τις αρχές χωρίς φόβο και καυτηριάζουν την πράξη τους με δριμύτητα: «διά χειρών ανόμων σταυρώσαντες εθανατώσατε» (Πραξ. 2:22, 23). Η μόνη απάντηση στη ριζική αυτή μεταβολή είναι η πλήρωσή τους με το Πνεύμα το Άγιο. Και η περίπτωση αυτή δεν είναι μοναδική. Στο τέταρτο κεφάλαιο των Πράξεων διαβάζουμε ότι έφεραν τους μαθητές μπροστά στο Συνέδριο και τους ρώτησαν με ποια δύναμη τα έκαναν όλα αυτά «τότε ο Πέτρος πλησθείς Πνεύματος Αγίου» τους εξήγησε με ποια δύναμη τα έκαναν (8), Αργότερα διαβάζουμε «και επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου, και ελάλουν τον λόγον του Θεού μετά παρρησίας» (Πραξ. 4:31). Κάθε φορά που το Πνεύμα πλήρωνε τους μαθητές ακολουθούσε ένα δυναμικό και πειστικό κήρυγμα.

Στη Ναζαρέτ, μέσα στη συναγωγή, ο Ιησούς διακήρυξε, «Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ· διά

τούτο με έχρισε· διά να ευαγγελίζωμαι» (Λουκ. 4:18). Όταν συναντήθηκε με τους μαθητές πριν την ανάληψή Του, τους είπε, «υπάγετε εις όλον τον κόσμον, και κηρύξατε το ευαγγέλιον εις όλην την κτίσιν» (Ματ. 16:15). Η τελευταία παρότρυνση του Παύλου προς τον Τιμόθεο ήταν «κήρυξον τον λόγον» (Β' Τιμ. 4:2).

«Πεντηκοστή» σημαίνει κήρυγμα με το χρίσμα του Αγίου Πνεύματος, κήρυγμα με δύναμη και έλεγχο που φέρνει σε μετάνοια τον ακροατή.

«Πεντηκοστή» είναι η τελευταία απάντηση του Θεού στη χλιαρότητα των τελευταίων ημερών μας. ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ σημαίνει καρδιές φλογισμένες από πάθος να κηρύξουν «Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον» πριν έρθει ο Χριστός να στήσει τη Βασιλεία Του. Είθε όλοι να ζητήσουμε να γίνει η «ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ» προσωπική μας πείρα.

Μετάφραση **Ο. Γκούμα**

Παραμαλούμε Προσεύχεστε!

- 1) Για τη διωκόμενη Εκκλησία
- 2) Για τις δραστηριότητες που διοργανώνει η Σύνοδος των Εκκλησιών μας.
- 3) Για τον νέο ραδιοφωνικό σταθμό στην Ξάνθη «η Φωνή της Αγάπης» που αμύχεται όλο το 24 ωρο στα 89,3 FM
- 4) Για το όραμα του PEF στην Ευρώπη
- 5) Για το παγκόσμιο Συνέδριο Εκκλησιών Πεντηκοστής που θα γίνει αρχές Σεπτεμβρίου 2005 στη Νότιο Αφρική.
- 6) Για το Έργο κι Αποστολή του ΡΕΜ, ΡWFWΑGΡΑ..
- 7) Για μια αναζωπύρωση στην αγαπημένη πατρίδα μας Ελλάδα.
- 8) Για την ειρηνική συνύπαρξη όλων των Εθνών και φυλών.
- 9) Για μια αγία χριστιανική ζωή, ευάρεστη στο Θεό, σύμφωνα με τις Αρχές του Ευαγγελίου.
- 10) «Ο Κύριος του θέρισμού» ν' αποστείλῃ... εργάτες.

Με τον Κύριο



Γιώργος Γκούμας

Γεννήθηκε την 1η Οκτωβρίου του 1922 σε μια πόλη κοντά στο Σικάγο της Αμερικής. Οι γονείς του ήταν θρησικοί Ορθόδοξοι, ιδίως η μητέρα του. Ο Γιώργος από μικρός αγαπούσε τον Κύριο και ήθελε να γίνει παπάς. Πήγαινε στο υπόγειο του σπιτιού τους, έκαμνε έναν πρόχειρο σταυρό από ξύλο και προσποιόταν τον παπά. Όταν έκλεισε τα 16, ένας Έλληνας αδελφός, που ο Κύριος τον είχε θεραπεύσει από έλκος, τους επισκέφθηκε και τους μίλησε για το Χριστό. Πρώτη ήταν η μητέρα του που έδωσε την καρδιά της στον Κύριο, έπειτα μια από τις αδελφές του και τρίτος ο Γιώργος. Την ίδια μέρα που αναγεννήθηκε, βαπτίστηκε και με το Πνεύμα το Άγιο. Μίλησε άπαιστα Ελληνικά, που δεν ήξερε τότε σχεδόν καθόλου την ελληνική γλώσσα. Αυτή ήταν η αρχή της κλίσης του. Στο II Παγκόσμιο πόλεμο υπηρέτησε στην Ευρώπη. Πριν επιστρέψει για την Αμερική πέρασε από την Ελλάδα για να δει τους συγγενείς του που ζούσαν στην Πελοπόννησο. Την ημέρα που θα αναχωρούσε για να επιστρέψει στην πατρίδα του άνοιξε το παράθυρο του ξενοδοχείου, που έμενε στην Αθήνα, για να δει τον Παρθενώνα για τελευταία φορά. Άκουσε τότε το Θεό να του μιλά και να του λέει: «Σε θέλω εδώ για στρατιώτη δικό μου». Μόλις πάτησε το πόδι του στην Αμερική αποφάσισε να πάει σε μια Θεολογική Σχολή. Στο ίδιο μέρος που πήγε, φοιτούσε και κάποια Ελληνίδα, σε μίαν

άλλη Θεολογική Σχολή. Την έλεγαν Ουρανία Καλφούγλου από τη Βέροια. Ο Θεός κατά έναν θαυμαστό τρόπο επέτρεψε να συναντηθούν και ύστερα από μερικά χρόνια να παντρευτούν. Μετά από σχετικές προετοιμασίες ξεκινήσαμε με το γιο μας το Δαβίδ, που ήταν τότε 8 ετών για την Ελλάδα. Εγκατασταθήκαμε στη Θεσσαλονίκη.

Η παραμονή μας στην Ελλάδα και η συνεργασία μας με τους αδελφούς και ιδιαίτερα τη Σύνοδο ήταν τα καλύτερα χρόνια της ζωής μας. Όταν έκλεισε τα 69 του χρόνια αναγκάστηκε να βγει στη σύνταξη. Η καρδιά όμως ήταν στην Ελλάδα και στο Έργο. Το 1993 αρρώστησε βαρειά. Τα επόμενα 10 χρόνια υπέφερε αρκετά. Ο Κύριος ήταν που τον κρατούσε στα πόδια. Στις 5 Δεκεμβρίου τον πήρε κοντά Του. Ο Γιώργος ήταν άνθρωπος με μεγάλη υπομονή και μαλακή καρδιά. Ήταν τύπος Χριστού όπως τον αποκάλεσε μια αγαπητή μας αδελφή.

Με την ευκαιρία αυτή θέλω να πω ένα ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε όλους εκείνους που μου συμπαραστάθηκαν στον πόνο μου με τα τηλεφωνήματά τους, ποιμένες και αδελφοί. Ο Κύριος να σας ευλογήσει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο με παρηγορήσατε όταν άκουσα τη φωνή σας. Η χάρη του Κυρίου να είναι μαζί σας.

Αδελφή Ουρανία Γκούμα, η σύζυγος

Λίγα λόγια για τον Αδ. Γκούμα

Για μας, τους εργάτες της Ελληνικής Συνόδου, ο αδελφός Γ. Γκούμας θα είναι πάντα, στο νου και στην καρδιά μας. Μόνο καλές αναμνήσεις έχουμε ν' αφηγηθούμε. Πάντα ήταν ταπεινός. Με το παιδί παιδί, με τον μεγάλο μεγάλος. Είναι ο μοναδικός ιεραπόστολος που βοήθησε το Έργο της Ελλάδας και μετά που έφυγε από την Ελλάδα. Είναι ο «Ακύλας» που με την Πρίσκιλλά του (την αδ. Ουρανία) βοήθησαν και στήριξαν Έλληνες εργάτες του Ευαγγελίου.

Οι παιδικές κατασκηνώσεις στην Ελλάδα βοούν ευχαριστίες στ' αδέλφια Γκούμα. Οι εκδόσεις «Μάννα», τα Κυριακά Σχολεία της Ελλάδας στερούνται έναν μεγάλο Δάσκαλο...

Η απουσία του αδελφού μας είναι μεγάλη. Ο Θεός της παρηγορίας να παρηγορήσει και να συμπαρασταθεί στην ευλογημένη και πολύ αγαπημένη μας σύζυγό του, αδελφή Ουρανία και το παιδί τους Δαβίδ, που συνεχίζει να βοηθά οικονομικά το Έργο της Ελλάδας.

Για το Δ.Σ. της Συνόδου
Λάμπης Σιδηρόπουλος

Ζεύγος για μίμηση

Τελευταία ο αγαπητός μας αδελφός Χρήστος Μούκας πέρασε μεγάλη δοκιμασία με την υγεία του. Ο λαός του Θεού επιστρατεύτηκε στη δέηση και προσευχή. Σήμερα είναι καλύτερα. Παρ' όλη τη σωματική αδυναμία του η καρδιά του χτυπάει για την πτωχή Βουλγαρία. Το ζεύγος Χρήστος και Ντίνα Μούκα με νέο ζήλο και αυταπάρνηση ενεργοποιήθηκαν και επιστρατεύτηκαν στο μεγάλο Έργο που προοιτιανται στην Βουλγαρία. Θυσίασαν τα υπάρχοντά τους για να βοηθήσουν πνευματικά και υλικά αρκετές Εκκλησίες στην Βουλγαρία. Είναι ένα ζεύγος για... μίμηση.

Η Εκκλησία Δράμας (φωτο) και η Εκκλησία Καβάλας τίμησαν σε ιδιαίτερη βραδιά το ζεύγος Μούκα δίνοντας λίγα λουλούδια με μεγάλη αδελφική αγάπη.



*Το περιοδικό συντηρείται αποκλειστικά από τις συνδρομές των αδελφών.
Κάθε προσφορά είναι ευπρόσδεκτη.*

SMITH WIGGLESWORTH
(Σμιθ Γουίγκλεσγουορθ)

Ο Απόστολος της Πίστης



Ο Smith Wigglesworth 87 ετών

συνέχεια

Στη Λωζάνη ήταν ένας εκ γενετής τυφλός. Η γυναίκα του είχε φυματίωση και ήταν σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Είχε ακούσει για τις συναθροίσεις και ρώτησε τον άντρα της αν είχε την πίστη να θεραπευτεί. Εκείνος της απάντησε σαρκαστικά και με ολοφάνερη δυσπιστία. Πήγαν όμως στη συνάθροιση. Και οι δύο σώθηκαν, θεραπεύτηκαν και βαπτίστηκαν. Το πρόσωπό τους άλλαξε. Της γυναίκας ιδίως έλαμπε το πρόσωπο από χαρά. Ο σύζυγός της θεραπεύτηκε σιγά-σιγά. Ήταν και ένας άλλος άντρας τελείως κουφός και υπέφερε από κήλη. Νόμιζε πως δε μπορούσε να ζητήσει να θεραπευτεί κι από τα δύο, γι' αυτό ζήτησε θεραπεία μόνο για τα αυτιά του. Θεραπεύτηκε όμως κι απ' τα δύο. Ένα παιδί που έβλεπε μόνον από το ένα μάτι, θεραπεύτηκε. Μια γυναίκα σχεδόν τυφλή, θεραπεύτηκε. Ήταν και πολλοί παράλυτοι που άφηναν τα μπαστούνια τους πίσω καθώς έφευγαν.

Στη Γκοντιβίλ, θεραπεύτηκαν τρεις από φυματίωση. Ένα κορίτσι δεκαεννιά ετών που η κατά-

στασή της ήταν πολύ σοβαρή, ο Θεός την ευλόγησε. Θεραπεύτηκε και βαπτίστηκε με Πνεύμα Άγιο και δίνει τώρα την ομολογία της.

Στη Βεβύ ήταν ένας αδελφός που τον έλεγαν Ζαν. Είχε μια ακόρεστη πείνα και δίψα για τον Θεό. Πήγαινε όπου νόμιζε ότι θα μάθαινε κάτι περισσότερο γι' Αυτόν. Στην εκκλησία του κάποτε είπε πως δεν ήταν ικανοποιημένος ότι είχε βαπτιστεί με το Άγιο Πνεύμα όταν αναγεννήθηκε γιατί ένιωθε πως του έλειπε κάτι. Τον θεώρησαν αιρετικό και τον έδιωξαν. Ήρθε στη συνάθροιση και βαπτίστηκε με Πνεύμα Άγιο. Μια ομάδα από νέους ανέβηκαν σ' ένα βουνό για να προσευχηθούν. Τους είδαν κάποιοι περαστικοί κι άρχισαν να τους πετροβολούν. Οι νέοι προχώρησαν βαθιά μέσα στο δάσος και συνέχισαν να προσεύχονται μέχρι τα ξημερώματα. Και οι τέσσερις βαπτίστηκαν με Πνεύμα Άγιο.

Στη συνάθροιση της Μορζέ έφεραν έναν άνθρωπο σε αναπηρική καρέκλα. Είχε να περπατή-

σει για πολλά χρόνια. Η περίπτωση του έμοιαζε με εκείνην του παραλυτικού της Ωραίας Πύλης. Σηκώθηκε όρθιος κι άρχισε να περπατά. Γύρισε στο σπίτι περπατώντας. Ένα παιδί τον ακολουθούσε και έσμπρωχνε την αναπηρική του καρέκλα ενώ ένα πλήθος από παιδιά, που ήξεραν ότι ήταν παραλυτικός, κοίταζαν με θαυμασμό. Ένας άλλος, που έπασχε από νευρική κατάπωση, θεραπεύτηκε. Ο γιατρός, που τον εξέτασε και διαπίστωσε τη θεραπεία του είπε να πάει σ' αυτόν που τον θεράπευσαν και να τον ευχαριστήσει. Με τον ίδιο τρόπο ο Θεός ευλόγησε και τη Γερμανόφωνη Ελβετία.

Στη Νεοσατέλ ο Θεός εργάστηκε με θαυμαστούς τρόπους. Κάποιος που βαφτίστηκε με Πνεύμα Άγιο απήγγειλε την επί του όρους ομιλία απ' έξω. Κάποιος άλλος μίλησε σε Ιταλικά και Γερμανικά κάτω από την οδηγία του Αγίου Πνεύματος ενώ η ομιλουμένη γλώσσα στην περιοχή εκείνη ήταν η Γαλλική.

Ο ίδιος ο Smith είπε, όταν επισκεφτίκε την Ελβετία, «είναι θαυμαστό να βλέπεις το Πνεύμα του Θεού να κινείται μεταξύ των ανθρώπων καθώς κηρύττω μέσω του μεταφραστί. Μια γυναίκα με καρκίνο στη μύτη και το επάνω μέρος του προσώπου της ήρθε μπροστά για προσευχή. Της είπα να γυρίσει να δει τον κόσμο. Στο δε ακροατήριο είπα, "κοιτάξτε την" θα 'ρθει αύριο το βράδυ και θα δείτε τι της έκανε ο Θεός. Προσευχθήκα και η γυναίκα έφυγε. Την επόμενη βραδιά ήρθε στη συνάθροιση τελείως καλά. Ο καρκίνος έφυγε και το δέρμα του προσώπου της ήταν σαν καινούργιο.

Μια ανάλογη περίπτωση ήταν και μιας γυναίκας που το πρόσωπό της ήταν τελείως παραμορφωμένο από κάποια αρρώστια. Έγινε προσευχή. Την άλλη μέρα ήρθε στη συνάθροιση με καινούργιο δέρμα που κυριολεκτικά άστραφτε.

Ένας νέος ήρθε μια μέρα με σκοπό να ταράξει την ψυχία της συνάθροισης κοροϊδεύοντας ό,τι γινόταν. Αποδυναμώθηκε όμως όταν ο αδ. Smith πρόσταξε το πονηρό πνεύμα να φύγει. Ο νέος ελευθερώθηκε αμέσως και ήταν ήσυχος.

Σε μια άλλη συνάθροιση έφεραν τρία ψυχοπαθή άτομα και τα έβαλαν να καθίσουν στο πρώτο θρανίο. Σκοπός ήταν να δημιουργήσουν αταξία και φασαρία. Όμως ο Smith τα επιτίμησε στο όνομα του Ιησού Χριστού και τα άτομα ηρέμησαν και δεν ξανατάραξαν τη συνάθροιση.

Σε μια άλλη συνάθροιση έφεραν ένα πολύ άρρωστο παιδάκι. Οι γιατροί έλεγαν ότι η αρρώστια του προερχόταν από τον εγκέφαλο. Το Πνεύμα το Άγιο όμως έδειξε στον ευαγγελιστή ότι η αιτία ήταν στο στομάχι. Έβαλε τότε τα χέρια του επάνω στο στομάχι του παιδιού και προσευχήθηκε. Ένα σκουλήκι 16 ίντσες μήκος βγήκε από τὸ στόμα του.

Όταν ήταν στην Ελβετία δύο αστυνομικοί ήρθαν να τον συλλάβουν με την κατηγορία ότι θεραπεύει τους αρρώστους χωρίς άδεια. Πήγαν στο σπίτι του ποιμένα μιας εκκλησίας της Πεντηκοστής στη Γκουντιβίλ, όπου έμενε ο αδελφός Smith και του ζήτησαν να παραδοθεί. Ο ποιμένας τους είπε: «Ο κύριος Smith λείπει τη στιγμή αυτή αλλά προτού τον συλλάβετε θέλω να σας δείξω κάτι που έχει σχέση με την κατηγορία που του αποδίδετε». Τους πήγε σ' ένα σπίτι στο κέντρο της πόλης όπου έμενε μια γυναίκα, που φυλακίστηκε πολλές φορές γιατί μεθούσε και έκανε φασαρίες. Ο ποιμένας τους είπε, «η γυναίκα αυτή ήρθε σε μια από τις συναθροίσεις μας μεθυσμένη. Ο ευαγγελιστής έβαλε τα χέρια του επάνω της και ζήτησε το Θεό να την ελευθερώσει. Η γυναίκα, εκείνη τη στιγμή, έβγαλε πληγές σε δύο μέρη του σώματός της αλλά ο Θεός την θεράπευσε και την ελευθέρωσε από το πιστό. Η ίδια μιλώντας στους κωροφύλακές τους είπε, «ο Θεός με έσωσε και από κείνη τη στιγμή δεν έχω την παραμικρή επιθυμία για πιστό». Οι αστυνομικοί γύρισαν στον ποιμένα και του είπαν, «εμείς αρνούμαστε να σταματήσουμε το έργο αυτό. Ας έρθει κάποιος άλλος να τον συλλάβει τον άνθρωπο αυτό». Η κατάδιωξη σταμάτησε ύστερα από το συμβάν αυτό.

συνεχίζεται

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

ΝΕΑ ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΑΣ

α) Σε παραλίες κι εκκλησίες της Κρήτης



Στην παραλία του Ρεθύμνου
με αδέρφια μας ντόπια

26 νέοι και νέες με 6 Ι.Χ. από διάφορα μέρη της Ελλάδας (Ξάνθη, Καβάλα, Δράμα, Σέρρες, Κατερίνη, Κοζάνη, Βάγια, Αθήνα) επισκεφτήκαμε από τις 22 μέχρι τις 26 Ιουλίου 2004, την Κρήτη.

Ευλογηθήκαμε πολύ που μαζί με τους Κρητικούς αδελφούς μας προσευκηθήκαμε και δοξάσαμε τον Θεό στις συναθροίσεις των εκκλησιών του Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου, και Βενί.

Ευχαριστούμε τον Θεό που μας έδωσε την ευκαιρία να Τον ομολογήσουμε σε πολλούς ανθρώπους στους δρόμους, στις παραλίες, στις εκκλησίες, στα σπίτια και μαγαζιά από πόρτα σε πόρτα... καθημερι-

νά, δίνοντας ευαγγέλια και φυλλάδια.

Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους ηγέτες κρητικούς αδελφούς Αντώνη Παπαγιαννάκη, Δ. Βαμβουκάκη, Γ. Χοχλάκη και τον αδ. Β. Δαμαβολίτη για την φιλοξενία... και θερμή ανταπόκρισή τους. Ιδιαίτερα χαρήκαμε που τα 26 άτομα της ομάδας μας είχαμε πνεύμα συνεργασίας, αγάπης και ειλικρίνειας.

β) Στις φυλακές των Χανίων



Μέρος του ακροατηρίου στην εκκλησία Χανίων



Συνάθροιση στο σπίτι του αδ. Β. Δαμαβαλίτη στο Βενί

Σάββατο πρωί επισκεφτήκαμε τις φυλακές των Χανίων. Για μια ώρα περίπου ψάλλαμε και μιλήσαμε για την αγάπη του Θεού. Χαρήκαμε που οι τρόφιμοι αλλά και το προσωπικό των φυλακών ευχαριστήθηκαν πολύ από την επίσκεψή μας. Παρακολούθησαν με ιδιαίτερη προσοχή και συγκίνηση το πρόγραμμά μας και μας προσκάλεσαν να τους ξαναεπισκεφτούμε. Εκτός από το πνευματικό πρόγραμμα τους προσφέραμε και καινούργια ενδύματα και χρηματικό ποσό για άμεσες ανάγκες των κρατουμένων.

Ιορδανίδης Ιωάννης

ΑΛΒΑΝΙΑ

Μια από τις μικρότερες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, η πιο κλειστή στο Ευαγγέλιο και η πιο αθεϊστική, ανοίγει τις πόρτες της στο Ευαγγέλιο ύστερα από μια επίσκεψη από ιεραποστόλους, ιατρούς και διάφορους επαγγελματίες. Το 1991 όταν η πόρτα για το Ευαγγέλιο άνοιξε λίγο, η ομάδα αυτή επισκέφτηκε τα Τίρανα για ανθρωπιστικούς σκοπούς. Η ευγενικώς τους αυτή χειρονομία άνοιξε την πόρτα για το Ευαγγέλιο περισσότερο και έγινε αιτία για ένα νέο καθεστώς στη χώρα αυτή. Η εκκλησία των Τίρανων απαριθμεί σήμερα περισσότερο από 500 μέλη. Αγόρασε κτίριο για να στεγάσει το ακροατήριό της, μερικοί από τους άντρες επισκέπτονται νοσοκομεία και μοιράζουν Γραφές στους ασθενείς. Οι νέοι της εκκλησίας κάνουν δικές τους συγκεντρώσεις, προσευχές και Βιβλικές μελέτες κάθε μέρα. Τελευταία οργάνωσαν ένα μουσικό Χριστιανικό κονσέρτο για να δώσουν στο πάρκο της πόλης την ημέρα της Πρωτομαγιάς (διεθνή κομμουνιστικά γιορτή).

Η εκκλησία στην Αλβανία προοδεύει αλλά απομένουν 3 ακόμη εκατομμύρια λαός που δεν έχουν ευαγγελιστεί. Προσεύχεσθε για την Αλβανία.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ



Ο Πρόεδρος Boris
με τον Πρόεδρο Βίρκο και τη γυναίκα του

Αγαπητά αδέρφια,

Σήμερα 26 Φεβρουαρίου 2004, ο πρόεδρος της Π.Γ.Δ.Μ. (Σκόπια) σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα κατά την διάρκεια ταξιδιού του σε διεθνές συνέδριο στη Νότιο Βοσνία στην πόλη Mostar. Καθώς και άλλοι 6 επίσημοι και οι πιλότοι. Το σώμα του βρέθηκε και αναγνωρίστηκε.

Ο Boris Trajkovski ήταν 47 ετών. Εκλέχτηκε τον Νοέμβριο του 1999 σαν ο δεύτερος πρόεδρος στην ιστορία των Σκοπίων. Ο Boris ήταν ένας αγαπημένος ηγέτης και άξιος σεβασμού στην Γιουγκοσλαβική κοινότητα. Στην πολιτική εκστρατεία είχε για σύμβολα στις αφίσες του τη Βίβλο και ένα δαχτυλίδι του γάμου του. Σαν πρόεδρος καθοδήγησε τον λαό του και την χώρα του μέσα από πολλές δύσκολες καταστάσεις. Η πρώτη του πρόκληση ήρθε κατά την διάρκεια του πολέμου με τους Αλβανούς στο Κόσοβο, όπου εκατοντάδες χιλιάδες πέρασαν τα σύνορα των Σκοπίων το 1999. Τότε ο Trajkovski καλέστηκε από την διεθνή κοινότητα να βοηθήσει τους πρόσφυγες στο Κόσοβο. Η μεγαλύτερη όμως δοκιμασία ήρθε όταν οι Αλβανοί ξεσπώ-

θηκαν σε ανταρσία το 2001 πολεμώντας για περισσότερα δικαιώματα για την κοινότητά του. Μέσα στους 6 αυτούς μήνες εσωτερικού πολέμου ο Trajkovski τελικά έφερε την ειρήνη ανάμεσα στα δύο έθνη.

Ο Boris Trajkovski ήταν διαφορετικός από τους υπόλοιπους πολιτικούς. Πολύ σημαντικός, αν και απλός, για το έθνος του. Βάδιζε σε δύσκολα μονοπάτια ρισκάροντας, για να υπηρετήσει τον Κύριο και τους υπόλοιπους.

«Ο χαμός είναι τεράστιος» λέει ο πρωθυπουργός Branko Cirenkovski ο οποίος συνεργαζόταν με τον Trajkovski.

Ο Γεν. Γραμματέας Kofi Annan είπε: «Ο Trajkovski θα είναι αείμνηστος για τον τόσο σημαντικό του ρόλο να αντιπροσωπεύει την ενότητα της χώρας του και να βάζει τις βάσεις για την σταθερότητα ενός πολυεθνικού κράτους».

Είθε ο Κύριος και η εκκλησία να περικυκλώσουν την οικογένειά του με αγάπη και χάρη στην περίοδο του τραγικού αυτού χαμού.

Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά του άσχημου αυτού γεγονότος. Πολλοί πολιτικοί αντίπαλοι του Boris που καταδίκάζαν την πίστη του στον Κύριο Ιησού Χριστό ξαφνικά άρχισαν να μιλάνε για την ακεραιότητα, τον χαρακτήρα του και την πολιτική σοφία που είχε. Πολλοί επισκέπονται τον τάφο του για να δείξουν σεβασμό και την ίδια στιγμή δείχνουν ενδιαφέρον για τη Βίβλο. Άνθρωποι μας σταματάνε στον δρόμο και ρωτούν για τον Θεό και την Βίβλο. Εντυπωσιάστηκαν από την προσωπικότητα του Boris και τις Βιβλικές αρχές και τον τρόπο ζωής που είχε. Μετά την κηδεία του μια κυρία άρχισε να μελετά την Βίβλο και μετανόησε από τις αμαρτίες της και προστέθηκε στην εκκλησία.

Κάποιος ποιμένας είχε πρόβλημα μ' έναν αστυνομικό. Ο αστυνομικός τον στα-

ματούσε συνέχεια και του έδινε κλίσεις (εξαπτίας της πίστης του). Μετά την κηδεία ο αστυνομικός εμφανίστηκε στην εκκλησία ζητώντας να του δώσουν μια Βίβλο.

Άνδρέας Βίρκο
Πρόεδρος Εκκλησιών Πεντηκοστής της
FYROM

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ



Στο Κίεβο της Ουκρανίας εδώ και 9 χρόνια, ξεκίνησε μια αδελφική Εκκλησία με τον Κυριάκο Αντελαία. Αρχικά ο Αντελαία ως Αφρικανός αντιμετώπισε πολλά εμπόδια και διωγμούς, ρατσιστικούς, θρησκευτικούς. Τελικά η εκκλησία θριάμβευσε. Ο Κύριος έσωσε περίπου 30.000 ψυχές.

Η κεντρική εκκλησία έχει πολλές θυγατρικές εκκλησίες, αρκετούς ιεραποστόλους στο εξωτερικό...

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 80 ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Το Νοέμβριο του 2003 η Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία Κατερίνης γιόρτασε την επέτειο 80 χρόνων από την ίδρυσή της.

Μέσα σ' ένα μήνα με πολλές εκδηλώσεις παρουσίασε το πολύτιμο και μεγάλο έργο της Εκκλησίας: ΒΙΚ, Φιλόπτωχος,

Ορφανοτροφείο, Νεολαία, Κυριακά Σχολεία, Βενιαμίν, Γηροκομείο, κοινωνικό ρόλο, κατασκηνώσεις Λεπποκαρυάς, Συνέδρια...

Η μαρτυρία του Ευαγγελίου με στελέχη της Εκκλησίας μεταδόθηκε στην βόρεια, κεντρική και νότια Ελλάδα, στις ΗΠΑ, Καναδά, Ευρώπη...

Τις εκδηλώσεις παρακολούθησαν πολλοί πιστοί και Αρχές του τόπου.

Μίλησαν πολύ ευλογημένα διάφοροι εργάτες του Ευαγγελίου όπως ο πολύ καλός ποιμένας αδ. Ιωάννης Υφαντίδης, ο Λάμπης Ι. Σιδηρόπουλος, ο Γ. Γούδας, ο Μ. Μελετιάδης, ο Δημ. Κατσάρκας, ο Τιμ. Αντωνιάδης και άλλοι. Χαιρόμαστε που σήμερα η Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία Κατερίνης με την τοπική μας Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής που ποιμαίνει ο Ηλ. Χ"Ελευθερίου έχουν πολύ καλές αδελφικές σχέσεις.

40 ΧΡΟΝΙΑ ΜΟΝΑΧΟΣ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ



Στο Γηροκομείο «εδίψασα και με εποτίσατε...»

Σαν καλός Σαμαρείτης πριν λίγα χρόνια αδελφός από τα Βάγια τον κουβάλησε με την πλάτη του στο σπίτι του. Στα Βάγια πίστεψε... βαπτίστηκε στο Όνομα του Πατρός, Υιού κι Αγίου Πνεύματος. Αργότερα

αδέλφια από την Αθήνα, του συμπαραστάθηκαν πνευματικά. Τώρα στο Γηροκομείο της Μακεδονίας περιμένει συντροφιά και το ... «ποτήρι ψυχρού ύδατος!».

Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΜΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕ ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ

Αδέλφια μας από Βάγια, Αίγιο, Κατερίνη, Κοζάνη, Θεσ/νίκη, Σέρρες, Δράμα, Καβάλα και Ξάνθη εξόρμησαν μ' ένα πούλμαν στην Αλβανία.

Κάποτε η Αλβανία μας θύμιζε τα άγρια βουνά της, που εκεί άφησαν την πνοή τους αγαπημένα μας πρόσωπα στον πόλεμο. Τα 40 χρόνια αθεΐας που διακήρυξε η Βουλή της Αλβανίας και το αντιχριστιανικό πνεύμα τερματίστηκε πριν 15 χρόνια.

Τώρα άνοιξαν οι «πύλες»... για το Ευαγγέλιο του Χριστού. Πολλές χριστιανικές κινήσεις αγωνίζονται και βλέπουμε αρκετό πνευματικό καρπό. Πριν 15 χρόνια η Σύνοδος μας μ' επικεφαλιά τον αρβανίτη αγαπητό μας αδελφό και ποιμένα Παύλο Κατρισιώση άρχισε τις φιλανθρωπικές και ευαγγελιστικές επισκέψεις της.

Σήμερα, που επισκεφτήκαμε τα Τίρανα είδαμε μεγάλο Έργο έχει κάνει ο Θεός με τον ιεραπόστολο Ντάκα Χρήστο από την Εκκλησία ICFC. Στο Πόγραδετς η Γερμανική Χριστιανική Κοινότητα «Νεεμίας» έχει βοηθήσει πολλούς φτωχούς, αρρώστους, οργάνωσε Σχολείο Χριστιανικό. Υπουργοί της Αλβανίας επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις του «Νεεμιά» και ζήτησαν βοήθεια για επαγγελματικές τεχνικές...

Η ελληνική παρουσία μας με την υλική πνευματική και ιατρική βοήθεια πολύ τόνωσε την πίστη στο Θεό των Αλβανών νέων αδελφών μας.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ Π.Γ.Δ.Μ.



Στα Σκόπια



Στην εκκλησία του Κοράνοβο

8 γιατροί, 5 νοσοκόμες κι άλλα αδέρφια από Καβάλα, Δράμα, Σέρρες, Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Κοζάνη, Αλεξάνδρεια κι Αθήνα... Επισκεφθήκαμε την γειτονική μας πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία Μακεδονία μ' ένα πούλμαν. Το πούλμαν ήταν φορτωμένο με φάρμακα, ρούχα, τρόφιμα για τους φτωχούς γείτονές μας, που χρόνια οι "πύλες" μας ήταν κλειστές και απροσπέλαστες.

Το Σάββατο το εθελοντικό Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό μας, επισκέφτηκε και υπηρέτησε ιατρικά την Χριστιανική Κίνηση «ΙΧΘΥΣ», που προΐσταται η γιατρός Ειρήνη και τα υψηλά απρόσιτα χωριά του Τέτοβο: στα σύνορα Αλβανίας - Π.Γ.Δ.Μ.. Οι άνθρωποι της περιοχής είναι παραμελημένοι ιατρικά. Περιπατάνε χιλιόμετρα τα βουνά να έρθουνε στο σημείο που εξετάζαμε καρδιολογικά, ΩΡΛ, οφθαλμολογικά, παθολογικά, οδοντιατρικά... Ήταν συγκινη-

τικό να βλέπεις μουσουλμάνους και ο γνέ-της τους να περιθάλλονται από την ομάδα και ν' ακούνε ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος μας ώθησε να τους επισκεφθούμε!

Το Σάββατο το βράδυ επισκεφτήκαμε το Κοράνοβο. Την πόλη που χτυπήθηκε πολύ από τους πολέμους. Εκεί είχαμε μια πολύ ευλογημένη συνάθροιση με τ' αδέρφια μας. Μίλησαν οι: Χ' Ελευθερίου Ηλίας, Οδυσ. Καραγκούνης, Π. Λιλής, Γ. Καρυπίδης, Ι. Ιορδανίδης και άλλοι.

Την Κυριακή το πρωί 3 αδελφικές εκκλησίες των Σκοπίων σε κοινή μεγάλη δημόσια αίθουσα μας περίμεναν με μεγάλη αγάπη και λαχτάρα. Η λατρεία ήταν πολύ ευλογημένη. Ο λαός ήρθε σε κατάνυξη, αλλάλαξε. Πολύ οικοδόμησαν οι ομιλίες του καθηγητή Πανεπ. αδ. Haike Rastuni (συζύγου της Βούλας) του αρχιάτρου αδ. Μ. Καραγκούνη, του Λάμπη Σιδηρόπουλου, του Δ. Λέκα, Κ. Κουταλιάγκα. Πολύτιμη ήταν και η ιατρική προσφορά του Γ. Καλοτεράκη (ΩΡΛ), και των οδοντιάτρων Χ. Καραγκούνη και Μ. Σαβίνας.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

α) Καλοκαίρι 2003

Δόξα στο όνομα του καλού μας Θεού! Κάθε καλοκαίρι στην παιδική μας κατασκήνωση είναι μαζί μας! Μας φυλά, μας προστατεύει, μας ευλογεί, μας ενώνει... Γι' αυτό παίρνουμε κι εμείς το κουράγιο και τη δύναμη και έχουμε τη χαρά να συνεχίζουμε.

Έτσι έγινε και τη χρονιά που μας πέρασε. Δευτέρα απόγευμα στις 30 Ιουνίου είμαστε όλοι εκεί. Στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις «ΒΗΘΑΝΙΑ» στο Πόρτο Ράφτη Αττικής. Μικροί, μεγάλοι, κατασκηνωτές, ομαδάρχες, προσωπικό, όλοι έτοιμοι. Τακτοποιηθήκαμε στα δωμάτιά μας, ορί-



σαμε και ονομάσαμε τις ομάδες μας, ενημερωθήκαμε για το πρόγραμμα και τους κανόνες της κατασκίνωσης. Από το πρωί της Τρίτης είχαμε κιόλας ξεκάσει τον «έξω κόσμο» και αφεθήκαμε να απολαύσουμε την κατασκηνωτική ζωή.

Το πρόγραμμά μας πλέον γνωστό. Πρωινό ξύπνημα στις 07:40. Καθαριότητα θαλάμων, επιθεώρηση από τον αρχηγό. Κοινή πρωινή λατρεία και προσευχή, πρωινό. Βιβλικό μάθημα στις 09:40 και κατόπιν μάθημα χειροτεχνίας ή μουσικής. Στις 11:30 όλοι έτοιμοι για θάλασσα! Φωνές, βουτιές, μακροβούτια, παιχνίδια στο νερό και στην άμμο... Το στομάχι μας όμως ερχόταν να μας θυμίσει πως η ώρα πέρασε. Γρήγορα γρήγορα λοιπόν πίσω για ένα ντους και στις 13:45 το καταπληκτικό, πεντανόστιμο μεσημεριανό μας γέμιζε τα πιάτα μας. Και βέβαια τι καλύτερο μετά από όλα αυτά από έναν υπνάκο ή μια μεσημεριανή ξεκούραση τέλοσπάντων που τελείωνε στις 16:50. Ακολουθούσε ώρα με τους ομαδάρχες, απογευματινό, και ελεύθερη ώρα μέχρι τις 18:45. Κάθε βράδυ στις 19:15 όλοι παρόντες και έτοιμοι να λατρεύσουμε, να ευχαριστήσουμε, να δοξάσουμε, να παρακαλέσουμε το Θεό μας, να ακούσουμε το λόγο Του. Μετά το πνευματικό φαγητό, το υλικό φαγητό και έπειτα, μέχρι την ώρα του ύπνου στις 11:30, ψυχαγωγία.

Το θέμα με το οποίο ασχοληθήκαμε φέτος, στα πρωινά μας μαθήματα ήταν η πρό-

σκληση του Χριστού: «Ελάτε σε μένα», από το Ιωάννης 6' 37.

Αυτή τη φορά όμως τα παιδιά ήταν εκείνα που δούλεψαν πάνω στο θέμα και το παρουσίασαν. Αρχικά έθεσαν τα ερωτήματα για τη διερεύνηση του θέματος. «Ποιος είναι αυτός που μας καλεί; Ποιους καλεί; Που τους καλεί; Ποια είναι η ώρα για να αποδεχτούμε την πρόσκλησή Του; Ποιο είναι το κόστος της πρόσκλησης; Ποια προετοιμασία χρειάζεται;». Στη συνέχεια κάθε ομάδα ανέλαβε να ψάξει και να βρει απαντήσεις πάνω στα ερωτήματα που επέλεξε και να τις παρουσιάσει στις άλλες ομάδες. Έτσι τα παιδιά εξασκήθηκαν στο να μελετούν τη Βίβλο τους, να δουλεύουν με παραπομπές, να αναζητούν σε βοηθήματα της Βίβλου, να ανακαλύπτουν απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού και φυσικά να τις παρουσιάζουν σε άλλους. Απώτερος βέβαια στόχος των μαθημάτων ήταν να μάθουν τα παιδιά γι' αυτήν την προσωπική πρόσκληση, που και σ' αυτά απευθύνει ο Ιησούς, και να την αποδεχθούν στη ζωή τους. Τα μαθήματα έκλεισαν με ένα πολύ ωραίο σκετς πάνω στο θέμα, που ετοιμάσαμε εκεί κατά τη διάρκεια της κατασκίνωσης και παίξαμε οι ομαδάρχες και το προσωπικό.

Στην ώρα της χειροτεχνίας φτιάχναμε διάφορες κατασκευές με απλά υλικά τις οποίες φεύγοντας πήραμε μαζί μας. Στο μάθημα της μουσικής μαθαίναμε καινούργιους ύμνους που τους ψάλλαμε και στην ώρα της λατρείας. Πολλούς από αυτούς τους ύμνους κάθε χρόνο τους μεταφέρουμε και στις εκκλησίες μας και γίνονται ιδιαίτερες ευλογίες.

Πολύ όμορφες στιγμές μάς χάρισε η ώρα της ψυχαγωγίας. Άφθονο ομαδικό παιχνίδι. Όμορφος ανταγωνισμός μεταξύ των ομάδων. Παρουσίαση νέων ταλέντων... Και γέλιο, πολύ πολύ γέλιο.

Αυτές όμως που θα μας μείνουν αξέχασ-

στες είναι οι στιγμές στην παρουσία του Θεού. Εκεί που καθώς ψάλλαμε, δοξάζαμε το Θεό, Του φέρναμε τα αιτήματά μας ή ακούγαμε το Λόγο Του, Εκείνος μας άγγιζε με το γλυκό Του άγγιγμα. Του ζητήσαμε να έρθει στη ζωή μας, αποδεχθήκαμε την πρόσκλησή Του, αναγνωρίσαμε το μεγάλο κόστος αυτής της πρόσκλησης, που το πλήρωσε όλο ο Χριστός για να μπορούμε εμείς να τη λαβαίνουμε δωρεάν, κλάψαμε μπροστά Του, γονατίσαμε, υψώσαμε τα χέρια μας, γεμίσαμε με τη χαρά της παρουσίας Του!

β) Καλοκαίρι 2004

Το θέμα της φετινής μας κατασκίνωσης ήταν: «Προσέχετε πως ακούτε!» από το Λουκάς 8:18. Τα παιδιά δούλεψαν πάνω στο θέμα όπως και στην περσινή κατασκίνωση και οδηγήθηκαν σε πολύ όμορφα και απαραίτητα συμπεράσματα για τη ζωή τους. Όλοι καταλάβαμε πως πραγματικά το να ακούς μόνο ή να διαβάζεις στο λόγο του Θεού δεν είναι αρκετό. Στην παραβολή του σπορέα που αναφέρει ο Λουκάς στο 8 κεφ. και οι τέσσερις κατηγορίες ανθρώπων άκουσαν, τι κρίμα όμως, μόνο σε μια κατηγορία ο λόγος φύτρωσε, αυξήθηκε και καρποφόρησε.

Μεγάλη χαρά μας έδωσε η επίσκεψη του αδ. Robert Hill, του χριστιανού ταχυδακτυλουργού, που με ένα ιδιαίτερο τρόπο προσελκύει την προσοχή των παιδιών (και των μεγάλων) και τους μεταδίδει τις αλήθειες του λόγου του Θεού. Επίσης ευλογηθήκαμε από την επίσκεψη των αδελφών Λιλή Παναγιώτη και Ντίνου Τάσου που διακόνησαν τα παιδιά μέσα από το λόγο του Θεού.

Σε ότι αφορά στην βραδινή μας λατρεία, η παρουσία του Θεού ήταν τόσο γλυκιά και όμορφη που πραγματικά δεν θέλαμε να τελειώσουμε. Στο πρόγραμμα η ώρα της λατρείας ήταν 45 λεπτά. Στην πραγματικότητα

τα φτάναμε στις 2 ώρες! Ο χρόνος κυλούσε με το λόγο του Θεού, λατρεία, προσευχή, κλάμα, χαρά, δοξολογία, χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε. Παιδιά και μεγάλοι φέρναμε μπροστά στο Θεό από κοινού ευχαριστίες, αιτήματα προσωπικά, αιτήματα για άλλα πρόσωπα. Πολλά παιδιά ζήτησαν σωτηρία και αναγέννηση.

Να τι έγραψαν μερικά παιδιά:

«Εδώ στην κατασκίνωση πέρασα πολύ ωραία στη θάλασσα, στις χειροτεχνίες, το φαγητό ήταν πολύ ωραίο, την ώρα της λατρείας τραγουδούσα προσευχόμενα κι ένιωσα ότι με άγγιξε το χέρι του Χριστού».

A.X.

«... Όλα αυτά τα αγγίγματα και η παρουσία του Θεού μου έδωσαν ώθηση να προχωρήσω για να φτάσω βήμα - βήμα στον στόχο μου, τον Ουρανό».

Σ.Μ.

«... Ένα απ' τα πράγματα που μου 'κανε εντύπωση ήταν η λατρεία. Πραγματικά πέρασα υπέροχα ευχαριστώντας και δοξολογώντας το Θεό. Αγγίχτηκα και προσευχήθηκα. Η λατρεία ήταν η καλύτερή μου ώρα...».

A.T.

Ο αρχηγός
Γιώργος Ιορδανίδης

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Για 45 χρόνια η Ρουμάνικη αδελφική εκκλησία έζησε σκληρά χρόνια διωγμού και φυλακίσεων. Το 1945 οι πιστοί των Εκκλησιών Πεντηκοστής ήταν περίπου 10.000. Το 1989 έφτασαν τις 200.000.

Σήμερα οι πιστοί αριθμούν τους 337.000 με 2.504 Εκκλησίες Πεντηκοστής, 5 Θεολογικές σχολές, 2 θεολογικά ινστιτούτα πανεπιστημιακού επιπέδου. Έχουν 28 ιεραποστόλους σε 11 έθνη.

«ΚΕΡΑΜΕΑΣ»

Κέντρο απεξάρτησης ναρκομανών

1) Τι είναι;

Είναι ένα πολύτιμο και πολύ χρήσιμο Κέντρο που έλειπε από τη Βόρεια Ελλάδα. Είναι διαδογματικό. Σ' ένα όμορφο αγρόκτημα 13 στρεμμάτων, στον Ακροπόταμο Θεσσαλονίκης. Είναι προσφορά της οικογένειας του δημοφιλή και ταπεινού εργάτη Σταύρου Καρασαβίδη για τη χρήση του Κέντρου. Ήδη άρχισε η υποδομή και δραστηριότητα.



2) Πώς διοικείται;

Έχει νομική μορφή ως κοινωφελές Σωματείο. Ιδρυτικά μέλη του είναι 45 περίπου αναγεννημένα άτομα, γιατροί, εργάτες του ευαγγελίου... Η Γενική Συνέλευση των μελών σύμφωνα με το καταστατικό εκλέγει το Δ.Σ. του Σωματείου που διοικεί το Κέντρο.

3) Ενημέρωση

Για καλύτερη ενημέρωση και υποστήριξη τηλεφωνείστε: 2310-711499. Στο κτίμα: 6972/404.146. Εργάτης του κέντρου ο Σταύρος Καρασαβίδης.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΤΟ PEF

Το PEF (=Pentecostal European Fellowship) είναι μια Κοινωνία Εργατών Εκπροσώπων όλων των Εκκλησιών Πεντη-

κοστής της Ευρώπης.

Στόχος: Ανάπτυξη γνωριμίας, αδελφική κοινωνία αγάπης, αλληλοενημέρωση στα πνευματικά θέματα - προβλήματα κάθε έθνους της Ευρώπης.

Πρόσφατα απέκτησε Γραφείο στις Βρυξέλλες. Σκοπός: ν' ακούγεται η φωνή... όλων των Εκκλησιών μας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Πρόεδρος είναι ο Γερμανός Ingrid Ellssel. Οραματισμός: Περισσότερη ενότητα, συσπείρωση κοινώ γραμμή των εκκλησιών μας για την αποδοτικότερη επέκταση της Βασιλείας του Θεού στην Ευρώπη.

Οργανώνει Πανευρωπαϊκά Συνέδρια (=PEC) σε διάφορες μεγάλες πόλεις κάθε τρία χρόνια για επικοινωνία και... κοινή λατρεία στον Κύριο.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η WAGRA;

Είναι μια φιλανθρωπική Κίνηση σε παγκόσμια ακτινοβολία. Είναι μια Κίνηση που υποστηρίζεται απ' όλες τις Εκκλησίες Πεντηκοστής και δίνει αμέσως το παρόν με υλική και ιατρική βοήθεια σε κάθε πληγωμένη περιοχή της γης από πολέμους, θεομηνίες, αρρώστιες κ.τ.λ. Δηλαδή σήμερα η Παγκόσμια εκκλησία της Πεντηκοστής είναι κοντά σε κάθε χτυπημένο λαό που δοκιμάζεται από πολέμους, σεισμούς, αρρώστιες... μέσω της WAGRA.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΤΟ PEM;

Το PEM (=Pentecostal European Mission) είναι μια ενωμένη Ιεραποστολή όλων των Ιεραποστολικών Κινήσεων των Εκκλησιών Πεντηκοστής Ευρώπης.

Ο οραματισμός και στόχος είναι: Αλληλοϋποστήριξη των Ιεραποστολικών Κινήσεων. Ευαγγελισμός της Ευρώπης κι όλου

του κόσμου. Προγράμματα βοήθειας των άστεγων πτωκών, ασθενών πληγωμένων από τον πόλεμο. Προγράμματα Ιατρών εθελοντών σ' όλο τον κόσμο. Παρουσίαση της Εκκλησίας σε κάθε χτυπημένο λαό από πόλεμο, σεισμό... Προϊστάμενος είναι ο Φιλανδός Arto Härmäläinen.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ WPF

Το WPF (= World Pentecostal Fellowship) είναι το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εργατών των Εκκλησιών Πεντηκοστής.

Ο στατικολόγος Αγγλικανός Dr D. Barrett διατείνεται ότι όλοι οι χριστιανοί των Εκκλησιών Πεντηκοστής και οι χαρισματικοί πλησιάζουν τα 500 εκατομμύρια.

Μέσα στο Συμβούλιο είναι κι εργάτες από το PEF. Οργανώνει με πνεύμα ενότητας Παγκόσμια Συνέδρια όπως στην Κορέα, Ελβετία, Νότια Αφρική... για κοινή προσευχή λατρεία στον Κύριο και σφίξιμο των αδελφικών δεσμών. Υπάρχουν σεμινάρια για ποιμένες, ευαγγελισμό, κατάρτιση, θεολογία, κοινωνικές δραστηριότητες... Πρόεδρος είναι ο T. Trask

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ WPF ΑΔ. Τ. TRASK
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΗΣ
ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΩΓΜΟ

Αξιότιμε Πρόεδρε Isaia Afworke

Ως πρόεδρος του Παγκόσμιου Συμβουλίου όλων των Εκκλησιών Πεντηκοστής (=WPF) επιθυμώ να σας ενημερώσω και να διαμαρτυρηθώ για την άνηση μεταχείριση που συμπεριφέρεται η πολιτεία σας σ' αδέρφια μας στη χώρα σας.

Στην χώρα σας Ερυθραία, τ' αδέρφια μας ονομάζονται περιφρονητικά «PENTES». Η Εκκλησία Πεντηκοστής που εκπροσωπού-

με δεν έχει νομική αναγνώριση. Η Αστυνομία συχνά με βιαιότητα σφραγίζει τις εκκλησίες μας... Τ' αδέρφια μας τυχαίνουν κακής μεταχείρισης, παρόλο που υποτάσσονται στους νόμους του κράτους κι είναι ενεργά μέλη σε καρποφόρες επιχειρήσεις.

Η φωνή διαμαρτυρίας μου εκφράζεται από 500 εκατομμύρια χριστιανούς. Ο στατικολόγος Αγγλικανός Dr. D. Barrett γράφει: όλοι οι χριστιανοί των Εκκλησιών Πεντηκοστής και οι χαρισματικοί ανέρχονται τα 500 εκατομμύρια.

Όπως κι εσείς ως έθνος αγωνιστήκατε και τελικά απολαμβάνετε την αυτονομία κι ελευθερία σας παρακαλούμε μην αγνοείτε και μην καταργείτε στη χώρα σας τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα της θρησκευτικής ελευθερίας.

Εμείς θα συνεχίσουμε να προσευχόμαστε και να σας αγαπάμε παρ' όλο τον άδικο σκληρό σας διωγμό.

Εγκάρδια δικός σας
Dr. D. Trask, Πρόεδρος του WPF

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ PEF

Προς την Επιτροπή
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το PEF είναι η Πεντηκοστή Ευρωπαϊκή Κοινωνία όλων των εθνών της Ευρώπης. Επί ευκαιρία της σύνταξης του Συντάγματος της Ευρώπης επιθυμεί να σας προτείνει:

Πρώτον: Να βασίζεται πάνω στις αξίες των βασικών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεύτερον: Να διευκρινίζεται με νομοθεσία ειδική, θρησκευτική ελευθερία και τα ατομικά δικαιώματα. Να προστατεύονται οι θρησκευτικές διακρίσεις.

Τρίτον: Ν' αναφέρονται στο Σύνταγμα η χριστιανική κληρονομιά.

Για το PEF
Το Δ.Σ. του PEF

ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Από τις 14 έως 15 Νοεμβρίου 2003, στην Ιστορική αδελφική εκκλησία Βαγίων έγιναν οι Εργασίες των Εργατών της Συνόδου των Αποστολικών Εκκλησιών Πεντηκοστής Ελλάδας.

Μέσα σ' ένα πνεύμα αγάπης, αλληλοσεβασμού και πάνω απ' όλα της Παρουσίας του Θεού ακούστηκαν ενδιαφέροντα Νέα. Ακούστηκαν Ιεραποστολικά Νέα στα Βαλκάνια. Αναπτύχθηκαν διάφορα θέματα, από διάφορους ομιλητές. Το γενικό θέμα ήταν : **Γίνου τύπος των πιστών** (Α' Τιμ. δ' 12). Το θέμα εξειδικεύτηκε απ' τον κάθε ομιλητή ανάλογα με τις 5 διακονίες.

Η προσευχή και λατρεία στον Κύριο έφερε τις καρδιές μας πιο κοντά στον Κύριο.

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

Το Σάββατο 24 Απριλίου 2004 εργάτες του Ευαγγελίου από διάφορες Εκκλησίες Πεντηκοστής μαζεύτηκαν με πνεύμα ενότητας κι αγάπης στην αδελφική Εκκλησία Λαμίας.

Ακούστηκαν Νέα απ' τον Αγρό και σύντομα ενθαρρυντικά μηνύματα. Έγινε συζήτηση πώς να οργανωθεί πιο δυναμικά η Αδελφότητα και να βελτιωθεί το έντυπο-όργανό της.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΡΑΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΜΑΣ

Σας ευχαριστούμε εγκάρδια για όλα αυτά που στείλατε σ' αδέρφια σας στο Ιράν κατά την διάρκεια του σεισμού. Σας βεβαιώνουμε πως χρησιμοποιήθηκαν με τον πιο

σωστό τρόπο. Έχουμε φτιάξει ένα μέρος που χρησιμεύει σαν Σχολείο, όπου εκεί υπηρετούμε και στεγάζουμε με αυτά τα εφόδια.

Είμαστε βαθιά στεναχωρημένοι από αυτόν τον σεισμό. Όμως ο Θεός βγάζει πάντα κάτι καλό μέσα από τις άσχημες καταστάσεις. Ο Θεός χρησιμοποίησε αυτό το φρικτό γεγονός ώστε να ανοιχτούν οι πόρτες του ευαγγελίου σ' αυτήν την πόλη και να αποκαλυφθεί η παρουσία Του.

Η πράξη σας αυτή βοηθάει στο να συνεχιστεί η δουλειά για την Βασιλεία του Θεού σ' αυτό το έθνος. Ευχαριστούμε όλες τις Εκκλησίες Πεντηκοστής Ελλάδας για την βοήθειά τους στην Περσία. Σε τέτοιες στιγμές το να είσαι μέλος της οικογένειας του Θεού αποκτά ιδιαίτερο νόημα.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΣΟΒΟ

Αγαπητά μας αδέρφια Έλληνες, ξέσπασαν δραματικές εξελίξεις στην Mitratice όπου και κατέληξαν σε αιματηρές βιαιοπραγίες. Συγκρούσεις με χειροβομβίδες, πυροβολισμοί. Σε κάθε χωριό και πόλη, κατέληξαν σε τρομακτικά χτυπήματα εναντίον Αλβανών και Σέρβων. Οκτώ άνθρωποι πέθαναν και 200 τραυματίστηκαν. Οι πιστοί μαζεύτηκαν για να προσευχηθούν για την κατάσταση αυτή διακηρύττοντας πως ο Θεός «καταπαύει τους πολέμους» (Ψαλμ. 46/9). Κηρύξαμε ημέρα νηστείας και προσεχής για το Κόσοβο. Προσευχηθείτε για το τέλος αυτών των βιαιοπραγιών, της αναρχίας και του χάους. Ο Θεός να εκκύσει το έλεός Του και την ειρήνη Του στην χώρα μας.

Τ' αδέρφια σας από την Πρίστινα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Στις 2-4 Απριλίου 2004, με τη χάρη του

Θεού, πραγματοποιήθηκε το Συνέδριο Νεολογίας της Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής Ελλάδος.

Στην όμορφο χώρο του Ξενοδοχείου «Ποσειδών Παλλάς» του νομού Πιερίας μαζευτήκαμε Νέοι από διάφορα μέρη της Ελλάδας για να δοξάσουμε, να λατρεύσουμε το Θεό και ν' απολαύσουμε την αδελφική κοινωνία μεταξύ μας.

Το θέμα του Συνεδρίου ήταν «η δύναμη της λατρείας και της προσευχής». Ομιλητής ήταν ο ευλογημένος αδ. Ingolf Ellsel, πρόεδρος όλων των Κινήσεων των Εκκλησιών Πεντηκοστής της Ευρώπης. Ο Θεός μας ευλόγησε πλούσια μέσα από τα μαθήματα του αδελφού.

Ακόμη είχαμε ομολογίες από νέους, πως γνώρισαν τον Θεό στην ζωή τους και νέα από διάφορα έργα της Ελλάδας.

Ευχαριστούμε το Θεό γιατί έκανε άλλη μια φορά αισθητή την παρουσία του. Περίπου 200 αδελφοί αυτές τις 3 μέρες παρευρέθησαν στο Συνέδριο. Ο Κύριος χρησιμοποίησε για ευλογία την ομάδα λατρείας της Κίνησης «Μεταμόρφωση», τον αδ. Ξ. Ιωαννίδη, τον Τ. Κορώνη, τη Νεολαία Καβάλας και άλλους.

Επιτροπή Νεολογίας Συνόδου Α.Ε.Π.Ε.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΕΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ

Νέος Ευκτήριος Οίκος λατρείας της Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής εγκαινιάσθηκε την Παρασκευή στις 23 Ιανουαρίου 2004 στην Ξάνθη.

Ένας όμορφος και με γούστο Οίκος Λατρείας γέμισε από την παρουσία του Θεού που λάμπρυνε τα εγκαίνια.

Τ' αδέρφια απόλαυσαν ιδιαίτερη χαρά και ευλογία από τα μηνύματα των εργατών και απ' την υμνωδία των Νέων.

Στον ίδιο χώρο οργανώθηκε ραδιοφωνι-



κός σταθμός «Η Φωνή της Αγάπης» κι εκπέμπει όλο το 24 ωρο το μήνυμα του Ευαγγελίου σε συχνότητα 89,3 FM. Είναι πολύ συγκινητικό πριν να μπεις στο νομό Ξάνθης ν' ακούς ύμνους, κηρύγματα... «της Φωνής της Αγάπης».

Παρακαλούμε προσεύχεστε γι' αυτό το νέο θυσιαστήριο που στήθηκε στην Ξάνθη και το ραδιοφωνικό σταθμό που επιμελείται η Εκκλησία Καβάλας.

ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΑΡΑ ΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΛΙΨΗ ΤΙ;

Μετά τη χαρά των Εγκαινήων της Εκκλησίας Ξάνθης ήρθε η θλίψη. Πολλοί φίλοι και συγγενείς κατέκλυσαν τον νέο Οίκο Λατρείας Ξάνθης για την κηδεία του αδελφού μας Χρήστου που μικρός απεδέημπε στον Κύριο. Ο Χριστάκης, συμπαθητικός αδελ-

φός, δεν έμοιαζε στο ήθος, στη γνώση, στη διακονία να είναι... 7 ετών! Ήταν μεγάλος μικρός γιατί ήταν σοφός. Η τελετή της κηδείας του άγγιξε και προβλημάτισε πολλές ψυχές.

Εμείς στην Ξάνθη στερηθήκαμε ένα λουλούδι αλλά ο ουρανός κέρδισε ένα ακόμη αγγελούδι!

Ο Κύριος τ' ουρανού και της γης να παρηγορήσει τη μανούλα του Γιάννα και τον παπού και τη γιαγιά του.

ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Την Κυριακή των Βαΐων, έγινε στην εκκλησία Αθηνών (οδός Δομοκού) η γιορτή των Κυριακών Σχολείων. Συμμετείχαν νήπα, παιδιά του δημοτικού, έφηβοι και νέοι της Αποστολικής Εκκλησίας του Χριστού. Η εκδήλωση περιελάμβανε διάφορες μορφές σκηνικής καλλιτεχνικής έκφρασης όπως τραγούδι, οργανική μουσική και θεατρικά σκετς με μόνο στόχο να υψωθεί το όνομα και το έργο του Ιησού Χριστού.

Το θεατρικό κομμάτι στο τέλος της γιορτής με τον τίτλο «Υπόσχεση» αναφερόταν στις υποσχέσεις που έδωσε ο Θεός στους ανθρώπους ότι θα στείλει Λυτρωτή και οι οποίες εκπληρώθηκαν μέσα από το έργο του Ιησού Χριστού. Η όμορφη παράσταση που δόθηκε από τα παιδιά και τους νέους, έδινε συμπυκνωμένο το μήνυμα του Ευαγγελίου για λύτρωση από την αμαρτία, θεραπεία του σώματος και της ψυχής και απελευθέρωσης ακόμα κι από τον ίδιο το θάνατο. Πολλά ήταν τα μάτια που δάκρυσαν βλέποντας να απεικονίζεται τόσο ζωντανά το έργο του Σωτήρα Ιησού Χριστού όταν Αυτός περπάτησε εδώ στη γη.

Όπως κάθε χρόνο, όλοι, από τον πιο μικρό μέχρι τον πιο μεγάλο, έδωσαν τον κα-

λύτερο εαυτό τους. Τα μικρά παιδάκια της τάξης των νηπίων έψαλλαν με τόση χαρά που προκάλεσαν τον ενθουσιασμό όλων. Το ίδιο αποτέλεσμα είχε και η παρουσίαση της εφηβικής μουσικής ομάδας με το μήνυμα ότι ο Χριστός ζει και σήμερα.

Η αίθουσα Θεόδωρος Νταΐβης είχε γεμίσει με κόσμο, τόσο από μέλη της εκκλησίας όσο και από καλεσμένους. Κατά τη διάρκεια της γιορτής υπήρξαν στιγμές που γελάσαμε, στιγμές που καμαρώσαμε τα παιδιά μας αλλά και στιγμές που νιώσαμε συγκίνηση. Όλοι αγγιχθήκαμε από το μήνυμα που περνούσε μέσα από κάθε παρουσίαση.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους δασκάλους των Κυριακών Σχολείων και τους υπεύθυνους των μουσικών συνόλων (ομάδα με φλογερές, παιδική χορωδία και εφηβική μουσική ομάδα), που κοπίασαν ώστε η γιορτή αυτή να έχει το προσδοκώμενο αποτέλεσμα.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι δάσκαλοι δεν περιορίζονται μόνο στην τάξη του Κυριακού για τρία τέταρτα της ώρας κάθε Κυριακή πρωί, αλλά είναι συνέχεια δίπλα στα παιδιά μας όλες τις ημέρες της εβδομάδας, τηλεφωνικά αλλά και με προσωπικές επισκέψεις, για συμβουλή και ενθάρρυνση, προσευχόμενος καθημερινά και νηστεύοντας συστηματικά γι' αυτά...

70 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ ΛΕΥΚΟΡΩΣΣΙΑ

Η χριστιανική εκκλησία γιορτάζει τα 70 της χρόνια! Περισσότερο από 400 άνθρωποι-πιστοί και επισκέπτες έχουν μαζευτεί στις 8 Ιανουαρίου στον οίκο προσευχής των Χριστιανών της πίστης του Ευαγγελίου. Βρίσκεται στο χωριό Δούμπιτσα του νομού Σολιγόρσκι (Λευκορωσσία).

Στη Λευκορωσσία η σχέση του περισσότερο πληθυσμού απέναντι στις δια-



μαρτυρούμενες Εκκλησίες συνήθως είναι επιφυλακτική. Αν κάποιος από χωριό, συνοικισμό ή κωμόπολη θα πάρει απόφαση να πηγαίνει σε παρόμοιες συνθροίσεις η

γειτονιά τον κατακρίνει.

Στη συνάθροιση έλαβαν χώρα: Διάφοροι ηγέτες ομιλητές, το συγκρότημα «Του Θεού το χάδι», μαρτυρίες, δυνατή ζεστή προσευχή για αναγέννηση των συγγενών και αναζωπύρωση του νομού.

Δ. Δουδός

ΔΙΩΓΜΟΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Σε παλαιότερο ρεπορτάζ είχαμε αναφερθεί στη δραστηριότητα ενός Ορθόδοξου ιερωμένου που οδηγώντας έξαλλα πλήθη επιτίθενται με ρόπαλα σε ετεροδόξους. Τώρα σειρά είχαν οι Πεντηκοστιανοί.

Πολλοί υποστηρικτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και πολιτικοί έχουν δηλώσει την απορία γιατί αυτό το άτομο δεν περιορίζεται.

Εκπρόσωποι της «Πεντηκοστιανής Εκκλησίας» δόλωσαν στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Keston News Service (KNS), ότι έχουν φθάσει στα όρια τους με την αδιαφορία των Αρχών. Πριν ένα μήνα την ώρα της λατρείας ο Βασίλι Μκαλαβιβσβίλι, επιτέθηκε οδηγώντας ένα αλλόφρονο πλήθος κατά της κεντρικής εκκλησίας στην πρωτεύουσα, Τομπόσκ. Ο επίσκοπος της ΠΕΛΖ, Μαμουκά Τζεμπασαβίλι, δόλωσε στο KNS, ότι ο ιερέας αυτός πρέπει να συλληφθεί διότι εδώ δεν πρόκειται

για θέμα θρησκευτικής ελευθερίας αλλά κουλιγκανισμού.

28^ο ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Στο Terme της Ιταλίας από τις 21 έως 24 Απριλίου 2004 πραγματοποιήθηκε το 28ο Ποιμαντικό Συνέδριο. Παρευρέθηκαν περίπου 900 Ιταλοί ηγέτες των Εκκλησιών Πεντηκοστής της Ιταλίας και βόρειας Ευρώπης, από 1.300 εκκλησίες.

Το θέμα του Συνεδρίου ήταν: «Να είσαι καλός διάκονος του Ιησού Χριστού» (Α΄ Τιμ. 4:6). Ομιλητές του Συνεδρίου ήταν οι James Bridges και Francesco Toppi.

Μια φορά ακόμη η Παρουσία του Κυρίου και το χρίσμα του Αγίου Πνεύματος λειτούργησε δυναμικά στο σώμα των εργατών και διακονιών.

ΕΡΥΘΡΑΙΑ

Συνολικά 170 Διαμαρτυρούμενοι Χριστιανοί έχουν φυλακιστεί, κακοποιηθεί και απειληθεί με θάνατο από τις δυνάμεις της Ασφάλειας στην Ευθραία. Η Ασφάλεια έχει κάνει 5 επιδρομές σε συνάξεις – μια φορά και σε ένα γάμο – για να συλλάβει άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Οι φυλακισμένοι Διαμαρτυρούμενοι κρατήθηκαν κάτω από ταπεινωτικές συνθήκες από 3 έως 15 μέρες, χτυπήθηκαν κατ' επανάληψη, τους αναθεμάτισαν (!) και τους απειλίσαν, γιατί αρνούνται να επιστρέψουν στην Ορθόδοξη Πίστη.

Μια σύναξη συμπεριελάμβανε 16 γυναίκες και 7 στρατιώτες. Οι στρατιώτες ξυλοκοπήθηκαν άγρια και όταν γύρισαν στις μονάδες τους, καταδικάστηκαν σε καταναγκαστικά έργα.

ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ



Σκληρός διωγμός στην Κίνα. Τ' αδέρφια μας συχνά βασανίζονται για την πίστη τους στον Κύριο. Στη φωτο φαίνονται τρεις αστυνομικοί,

που με βία ποδοπατούν τα χέρια και τα πόδια του χριστιανού, εκσφενδονίζοντας υγρό στο πρόσωπό του...

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος είχαμε την ευκαιρία να μαζευτούμε μ' αδέρφια από διάφορες πόλεις. Να υψώσουμε και να λατρέψουμε το Όνομα του Πατέρα μας Θεού. Ν' απολαύσουμε εκτός από το πολύ όμορφο τοπίο, την συντροφιά των αδελφών στα βουνά του Σιδηροκάστρου, στις 26 Ιουνίου.

Έτσι λοιπόν μαζευτήκαμε αδέρφια πό διάφορες περιοχές της Ελλάδας: Θεσσαλονίκη, Αθήνα Κοζάνη, Λάρισα, Κατερίνη, Αλεξάνδρεια, Σέρρες, Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη και τη Βουλγαρία.

Το πρωί ο κύριος ομιλητής ήταν ο αδ. Μούκας Χρήστος, υπεύθυνος ιεραπόστολος του Έργου στη Βουλγαρία. Έφερε ένα απλό και δυναμικό μήνυμα απ' τον Λόγο του Θεού. Μετά ακολούθησαν οι βαπτίσεις στο νερό αρκετών αδελφών στο ποτάμια εκτελώντας έτσι την εντολή του Χριστού «ο πιστεύσας και βαπτισθείς θέλει σωθεί»

Η κοινωνία συνεχίστηκε ως το απόγευμα όπου όλοι μαζί φάγαμε σαν τους πρώτους χριστιανούς. Ψάλλαμε, ακούσαμε ομολογίες απολαμβάνοντας την Παρουσία του Κυρίου. Την συνάθροιση έκλεισε μ' ένα σύντομο μήνυμα ένας από τους παλαιότερους εργάτες της Αποστολικής Εκκλησίας ο αδελφός Φιλόλογος Σιδηρόπουλος. Κλείνοντας όμορφα την κοινωνία των αδελφών κι ενθαρρύνοντας αυτούς που βαπτίστηκαν στο Όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος να μείνουν πιστοί σ' αυτή τους την Απόφαση.

ΕΠ' ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Οι Εκκλησίες μας προσεύχονται για την πατρίδα μας Ελλάδα

Πολλές αδελφικές μας Εκκλησίες διακήρυξαν νηστεία και προσευχή για την πατρίδα μας, τουλάχιστον από 13 έως 30 Αυγούστου 2004. Γιατί;

- 1) Τα μάτια όλου του κόσμου θα 'ναι στραμμένα στην Ελλάδα μας.
- 2) Ο Κύριος να φυλάξει τη χώρα μας από κάθε τρομοκρατική επίθεση και ειδωλολατρική επίδραση.
- 3) Ο Κύριος που τίμησε την γλώσσα μας κι έγραψε την Καινή Διαθήκη να ευλογήσει κάθε χριστιανική προσπάθεια που έγινε και θα γίνει για το χαμένο... πρόβατο.
- 4) Ο «άγνωστος θεός» που τον α' αιώνα κήρυξαν οι απόστολοι του Ιησού στην γενέτειρα της Δημοκρατίας, την Αθήνα, να γίνει γνωστός με πολλές ενέργειες του Αγ. Πνεύματος.
- 5) Από τη χώρα μας ν' ακτινοβολήσει ως τα πέρατα της γης το μήνυμα της αγάπης, ειρήνης κι αδελφοσύνης όλων των λαών, φυλών κι εθνών, που ο Εσταυρωμένος προσφέρει.

Αγαπητά μας αδέρφια

Δεν αμφιβάλλει κανείς ότι οι μέρες που ζούμε είναι πολύ σημαντικές. Από παντού φτάνουν ειδήσεις ότι ο Κύριος επισκέπτεται πολλές χώρες με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Άλλωστε αυτή είναι και η υπόσχεσή Του πριν τον ερχομό Του. Παρόμοια γέυση είχαμε κι εμείς στην παιδική μας κατασκήνωση περίου το καλοκαίρι. Όμως αυτό δεν είναι αρκετό. Χρειαζόμαστε μια γενικότερη επίσκεψη, την όψιμη βροχή για την οποία μας μιλά ο προφήτης Ιωήλ β' 28. Έχουμε ανάγκη από μια επανάληψη της πρώτης Πεντηκοστής που άναψε το ζήλο των μαθητών και έβαλε σε ενέργεια την πρώτη εκκλησία του Χριστού. Για να το ζήσουμε όμως αυτό πρέπει να βάλουμε σε πράξη αυτό που διαβάζουμε στο Β' Χρονικών ζ' 14. «Εάν ο λαός μου, επί τον οποίον εκλήθη το όνομά μου, ταπεινώσωσιν εαυτούς, και ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΩΣΙ και εκζητήσωσι το πρόσωπόν μου και επιστρέψωσιν από των οδών αυτών των πονηρών, τότε εγώ θέλω επακούσει εκ του ουρανού, και θέλω συγχωρήσει την αμαρτίαν αυτών, και θεραπεύσει την γην αυτών». Είθε να το κάνουμε αυτό κι εμείς για να 'ρθουν καιροί αναψυχής και στη χώρα μας. Λοιπόν ΠΡΟΣΕΥΧΗ και ΔΕΗΣΗ.

Επιτροπή Περιοδικού
Παράκλητος

